

Δέσποινα Λιαράκου

Όταν η
ΦΑΝΤΑΣΙΑ
πάει
σχολείο!



Με αφορμή το βιβλίο
14

Δραστηριότητες & Παιχνίδια
που δημιουργήθηκαν από τη συγγραφέα
Δέσποινα Λιαράκου

Πώς θα ήταν το σχολείο σου αν είχε περισσότερη φαντασία;
Ζωγράφισε το παρακάτω.



Φτιάξε ένα Φαντασιόμετρο!

Υλικά: Χοντρό και λεπτό χαρτόνι, ψαλίδι, κόλλα, κραγιόνια

Οδηγίες:

1. Κόψε ένα χοντρό χαρτόνι 8 εκ. πλάτος χ 30 εκ. ύψος και χωρισέ το σε 5 ίσα μέρη με 6 εκ. ύψος το καθένα.

Στη συνέχεια ζωγράφισέ το με τα κραγιόνια σου με διαβαθμίσεις στα χρώματα.

Στην ένωση των χρωμάτων, μπορείς να βρέχεις ελαφρώς το δάχτυλό σου

και να το περνάς πάνω στο χρώμα για καλύτερη πρόσμιξη και μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο. Αν θέλεις, μπορείς να γράψεις ή να κολλήσεις και μερικές ατάκες επάνω ή αριθμούς από το 1-5.

2. Για τη βάση κόψε ένα κομμάτι χοντρό χαρτόνι σε διαστάσεις 13 εκ. χ 7 εκ. και άνοιξε προσεκτικά στη μέση μια σχισμή 8 εκ.

3. Κόλλα το πολύχρωμο χαρτόνι όρθιο στη σχισμή της βάσης.

4. Στη συνέχεια κόψε ένα λεπτό χαρτόνι σε διαστάσεις 11 εκ. πλάτος χ 10 εκ. ύψος. Δημιούργησε δύο παράλληλες σχισμές με μήκος 8,5 εκ. Το προσαρμόζεις επάνω στο χρωματιστό χαρτόνι έτσι ώστε να ανεβοκατεβαίνει.



5. Έτοιμο! Όσο πιο πολλή η φαντασία, τόσο θα ανεβαίνεις στην κλίμακα. Καλή διασκέδαση!



Έλα να κάνουμε κόντρες με τη φαντασία μας!

Εσύ πώς φαντάζεσαι τα σύννεφα;
Ζήτησε από τους φίλους σου ή
απο τους γονείς σου να κάνετε
“φαντασιο-κοντρίτσες,”
ζωγραφίζοντας πάνω στα σύννεφα.

Αν έχεις κατασκευάσει το ΦΑΝΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ, μπορείτε να βαθμολογήτε
ο ένας τη φαντασία του άλλου.



Ομαδικά παιχνίδια

Παιχνίδι ρόλων

Οργανώστε μια μπουτικ. Τι θα πουλάει; Ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες ή κάτι άλλο; Για ποιον / ποιους; Ενεργοποιήστε τη φαντασία σας και σκεφτείτε τα πιο απίθανα πράγματα! Ύστερα τακτοποιήστε τα πράγματα στα ράφια και ξεκινήστε το παιχνίδι. Ποιος θα κάνει τον κύριο Πέτρο και ποιοι θα είναι οι πελάτες; Πόσο κοστίζουν τα προϊόντα; Αν σας άρεσε, μπορείτε να βάλετε στο παιχνίδι σας και άλλα μαγαζιά.

Όταν η
ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Πάει σχολείο!

Μαντέψτε!

Παρτε χάρτινες σακούλες, ανοίξτε δύο τρύπες στο κάτω μέρος για να χωράνε οι παλάμες σας. Τοποθετήστε μέσα πράγματα και στη συνέχεια χωρίς να κοιτάτε αλλά μόνο με την αφή, μαντέψτε τι περιέχει η κάθε σακούλα.

Μπορείτε να χωριστείτε σε ομάδες. Θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμο και το φαντασιόμετρο!

Βρείτε και μιμηθείτε τους ήχους!

Ξαναδιαβάστε την ιστορία και φανταστείτε τους ήχους. Για παράδειγμα...Τι θόρυβο κάνουν τα βιβλία της κυρίας με τα άσπρα γυαλιά όταν πέφτουν; Τι θόρυβο κάνουν τα άσπρα γυαλιά όταν τα πετάς σε ένα ποτήρι με γάλα; Πώς ακούγεται ο ελέφαντας όταν περπατάει; Τι άλλους ήχους μπορείτε να βρείτε μέσα στην ιστορία;

Τα πλακάτ της φαντασίας.

Φτιάξτε στην τάξη ευφάνταστα πλακάτ για να διεκδικήσετε περισσότερη φαντασία στο σχολείο! Τι συνθήματα θα γράψετε;

Υλικά:

χαρτόνια, ψαλίδι, ξύλινα καλαμάκια, ένα κομμάτι φελιζόλ, μαρκαδόροι

Οδηγίες:

Κόψτε τα χαρτόνια σε ό,τι σχήμα θέλετε (τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλο, καρδούλα, λουλούδι και ό,τι άλλο φανταστείτε!). Ενδεικτικά μεγέθη για το ορθογώνιο 7 εκ. χ 9 εκ. και για το τετράγωνο 7 εκ. χ 7 εκ.

Γράψτε επάνω το σύνθημα που έχετε σκεφτεί για τη φαντασία και διακοσμήστε το γύρω γύρω με ένα πλαίσιο ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Στη συνέχεια κολλήστε το επάνω στο καλαμάκι και είναι έτοιμο!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φελιζόλ ως βάση για να στέκονται τα πλακάτ σας.

Οργανώστε μια μικρή διαδήλωση με τα πλακάτ που φιλοτεχνήσατε για να υπενθυμίσετε σε όλους την αξία της φαντασίας!



Η κυρία Γιώτα ψάχνει τα γυαλιά της. Έχει 7 ζευγάρια, ένα για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Μπορείς να τη βοηθήσεις να τα βρει;



Μήπως μπορείς να συνεχίσεις το μοτίβο;





Μπορείς να αντιστοιχίσεις τα ίδια;



ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΚΒΛΙΟΛΕΞΟ

Βρες τα ζώα που αναφέρονται στην ιστορία της Λίνας (9 λέξεις)

B	Z	Γ	E	Φ	Δ	A	M	O	K	X	Ψ	I	A	X
Δ	E	Ψ	B	Δ	P	A	K	O	Σ	I	K	Π	Π	I
Z	E	N	H	Σ	E	Λ	E	X	P	O	N	Π	O	K
Φ	Γ	Ψ	E	A	I	Ξ	Ω	B	H	A	E	O	Δ	A
A	P	E	I	Θ	Υ	N	E	Λ	E	Σ	Φ	Π	A	M
Ξ	K	O	E	Λ	E	Φ	A	N	T	A	Σ	O	Σ	H
O	P	I	Θ	X	A	Δ	Γ	O	Υ	H	Ψ	T	N	Λ
K	O	O	K	Υ	Σ	Ψ	O	Λ	Π	Γ	A	A	K	O
P	K	Π	Ω	Γ	Ξ	A	I	H	A	P	X	M	Ψ	Π
Σ	O	Υ	O	T	A	P	X	B	A	P	O	O	K	A
K	Δ	T	A	X	Π	I	T	E	I	Λ	Λ	Σ	I	P
A	E	P	A	K	P	Π	Λ	I	Ω	N	Z	X	E	Δ
N	I	Δ	Λ	Υ	K	O	Σ	O	B	Υ	Φ	O	Υ	A
Σ	Λ	N	Z	O	X	A	P	Λ	Υ	M	K	I	Ω	Λ
E	O	E	P	T	Υ	Φ	H	A	Σ	B	O	X	E	H
T	Σ	I	P	Λ	B	M	A	I	M	O	Υ	N	Γ	I
K	Δ	E	I	N	O	Σ	A	Υ	P	O	Σ	Φ	Ω	B



Οριζόντια

1. Τι μαγαζί είχε ο κύριος Πέτρος;
2. Η Λίνα άπλωσε το χέρι της για να πιάσει ένα...
3. Λιάζεται στην όχθη του ποταμού
4. Η Λίνα ήθελε να τα βάψει άσπρα
5. Κάποιοι λένε πως είναι κακός αλλά στην ιστορίας μας είναι ποιητής!
6. Εκτός από νόστιμα είναι και ιπτάμενα!

Κάθετα

7. Φούστεςγια ψάρια!
8. Έγινε η δασκάλα από τη χαρά της!
9. Τι κρατούσε η κυρία με τα άσπρα κάθε πρωί στα χέρια της;
10. Το βιβλίο που έπεσε μιλούσε για το ...

Στη σελίδα που η Λίνα τραγουδάει κρύβονται τρεις ήρωες παραμυθιών.
Μπορείς να τους βρεις;

1.

2.

3.

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου τραγούδι για τη φαντασία;
Ξεκίνα γράφοντας μερικούς στίχους:



.....

.....

.....

.....



Κι από την ανάποδη φοριέται
η φαντασία και σ'όλα τα μεγέθη της.

Οδυσσέας Ελύτης
Ποιητής

Η λογική θα σε πάει από το Α στο Β.
Η φαντασία θα σε πάει παντού.

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Φυσικός

Η φαντασία σου,
αγαπητέ μου φίλε,,
αξίζει περισσότερο απ'όσο
φαντάζεσαι.

Λουί Αραγκόν,
Συγγραφέας

Είναι γλυκό σε όλες τις ηλικίες
να αφήνεσαι να σε οδηγεί η φαντασία.

Μαρσελ Προυστ
Συγγραφέας

Όλα προέρχονται από τη φαντασία.
Αυτή δημιουργεί την ομορφιά, τη δικαιοσύνη
και την ευτυχία, που είναι τα πάντα
σ' αυτόν τον κόσμο.

Μπλεζ Πασκάλ
Μαθηματικός

Τι είναι η φαντασία για 'σένα;

Όταν η
ΦΑΝΤΑΣΙΑ
πάει
σχολείο!

Φαντασία είναι.....

.....

.....

.....



Τι μπορείς να κάνεις με τη φαντασία σου;
Δοκίμασε να συνεχίσεις τη φράση!

Με τη φαντασία μου μπορώ να...

1.
2.
3.
4.

Ζωγράφισε εδώ κάποιον γνωστό σου που έχει πολλή φαντασία!



Θυμάσαι κάποιες στιγμές
που ήταν γεμάτες φαντασία;
Δοκίμασε να τις ζωγραφίσεις
παρακάτω.



**Αν θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας,
ακολουθήστε μας:**



@Despina Liarakou · Little Bookworms in Cyprus
(FB Page)



Μικροί Βιβλιοφάγοι στην Κύπρο | Little Bookworms in Cyprus
(FB Group)



@littlebookwormscy



@littlebookwormscy